

Bekendmaking.

Door het Militair Gezag ben ik heden wederom hersteld in mijn functie van Burgemeester van Ede. Eveneens is dat geschied met de vóór 10 Mei 1940 in dienst zijnde wethouders, de heeren

G. van de BOSPOORT
J. C. J. MENS
J. van STEENBERGEN

Aangezien de oude Raad der gemeente Ede niet meer bestaat is een Commissie uit de burgerij samengesteld om mij, waar noodig van advies te dienen.

In die Commissie zijn benoemd de heeren :

J. van den BENT
C. de KONING
M. A. de NOOIJ
Z. de NOOIJ
A. ROSEBOOM
J. SPREIJ
M. WIEGERAADT

Inwoners van de gemeente Ede! De plaats onzer inwoning is bevrijd. Een zware druk is van ons genomen.

Ik doe een beroep op U, de zoo vurig verbeide gebeurtenis onzer bevrijding op gepaste wijze te vieren. Weest in Uw vreugdebetoon waardig.

Werkt mede, waar ge kunt, aan de definitieve bevrijding van ons gansche volk, en aan het zoo spoedig mogelijk verkrijgen van normale toestanden in ons land en onze gemeente.

Volgt stipt de bevelen en verordeningen van de Overheid op.

Laat voortaan het hamsteren na, opdat de beschikbare voorraden levensmiddelen, aangevuld met de door de Regeering toegezegde nieuwe bevoorrading en ook door de organisatie „Zuid helpt Noord”, opgericht in de reeds eerder bevrijde Zuidelijke provincies van ons land, toegezonden levensmiddelen, aan de gansche bevolking gelijkmatig ten goede komen.

Laat elke levensmiddelen-producent zijn nog beschikbare voorraden alleen aan de Voedselvoorziening en hare organen afstaan.

Alleen daardoor is er kans, dat de toewijzingen van de Distributie spoedig voldoende kunnen zijn en de hongersnood wordt teruggedrongen.

Laat alles na, wat tot voor kort als tegenwerken van den bezetter toelaatbaar mocht heeten, thans echter schade aan eigen volk beduidt.

Toont U dankbaar aan onze bondgenooten, die, - naast ons eigen taai verzet tegen knechting in de jaren der bezetting - zoo'n beslissend aandeel hebben gehad aan onze bevrijding. Gedenkt eerbiedig de velen onzer Stads- en Landgenooten, die hun leven lieten in den strijd op het slagveld en van het ondergrondsche verzet of door den willekeur van den vijand.

Brengt Gode dank voor de verhoring onzer gebeden.

Leve de Koningin en het Koninklijk Huis.

De Burgemeester van Ede,

L. R. MIDDELBERG.

EDE, 20 April 1945.